

Beter
 de
 de
 de
 de

Regiogenoten houden speciaal voor Dagblad Waterland een dagboek bij. De krant volgt hen op de voet. Deze week Marcel Koop, die in de Twiskemolen woont en deze klaarmaakt voor de Nationale Molendag.



Marcel Koop woonde vroeger in een korenmolen, dat was nog meer werk dan een windmolen.

Trotse bezitter van Twiskemolen in Landsmeer: 'Het is hier hemel op aarde'

Het geluid van de wieken hoort Marcel Koop niet meer

Suzanne Jekel

Landsmeer ★ Het is het eerste dat hij doet als hij 's ochtends wakker wordt: het weer bekijken. Soms door even uit zijn slaapkamerraam te turen, soms door de verschillende weer-apps op zijn telefoon te checken. Pas met windkracht 8 wordt hij echt gelukkig.
 Marcel Koop (54) is sinds tweeën-half jaar de trotse bewoner van de Twiskemolen in Landsmeer. Samen met zijn vrouw Marijke bestiert hij daar de boek 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Vanuit zijn woonkamer heeft Koop prachtig uitzicht over recreatiegebied het Twiske. Geitjes die gemoeidelijk staan te grazen, kippen die over het terrein schartelden en af en toe is een verdwaalde zwaan te zien. Wie een bezoek brengt aan de molen, wordt overvallen door een raar soort rust.

Raar, omdat het er zeker mooi is, maar stil is het absoluut niet. De wieken van molen komen om de zoveel seconden langs. Zoef, zoef, zoef. Binnen klinkt zachties het gepiep van de tandwielen die de molen draaiende houden. „Mensen vragen wel eens: word je niet gek van het geluid? Maar eigenlijk hoor ik het niet meer.”

Maandag
 „Zoals iedere dag gaat om kwart over zes de wekker. Marijke werkt bij het Nationaal Archief in Den Haag en moet daar gewoon op tijd zijn. We ontbijten samen, vaak even snel, en dan rijd ik haar in de auto naar station Sloterdijk in Amsterdam. Het is een ritje van vijf minuten, maar 's ochtends staan we altijd dik een half uur in de file. Dat vinden we niet erg, want dit is het moment waarop we samen de dag doornemen. Als ik Marijke heb

afgezet, ga ik terug naar huis. Meestal ben ik daar rond kwart over acht. Voor mij begint de dag dan pas echt. Toen we hier niet gingen wonen, had ik ook nog een baan. In Haarlem. Maar het werk aan de molen was toch best veel, waardoor we met z'n tweeën het gevoel hadden drie banen te hebben. Na lang te hebben nagedacht, besloten we dat ik ontslag zou nemen. En dat heb ik gedaan. Hoewel ik geen geld krijg voor het werk aan de molen, heb ik er toch zeker een draagtak aan.”

Dinsdag
 „Ik ben bezig met allerlei onderhoud. Kippen voeren, geiten verzorgen. Het lijken misschien leuke huishoudertjes, die geiten, maar ze zijn vooral ontzettend nuttig. Dat kun je je niet voorstellen. Als je hier om je heen kijkt, zie je een paar fruitboompjes, maar meer

niet. Geen hoge bomen, want, zoals het spreekwoord luidt: die vangen veel wind. En dat is natuurlijk ongunstig voor een molen, die wij je zoveel mogelijk wind laten vangen. De ruimte in een straal van driehonderd meter rondom de molen heet de molenbuitop. Dat is ongeveer vier hectare grond die wij beheren. We zorgen ervoor dat er genoeg natuur blijft en dat er dus bijvoorbeeld geen bomen groeien, want dat zou funest zijn voor de molen. Die geiten horen ook bij de buitop. We verplaatsen ze om de zoveel weken naar een ander stuk grond waar ze jonge boompjes lekker kunnen weg grazen. Heel belangrijk voor ons en de geiten zijn er dol op.”

Woensdag
 „Vandaag maal ik het gras. Sommige delen laat ik bewust groeien zodat daar padden kunnen schui-

len en vogels kunnen nestelen. Ik houd van het leven hier, het is hemel op aarde. Het molenaarsvak heeft altijd in me gezeten. Van school uit ben ik bouwkundig tekenaar en bij mijn afstuderen schreef ik een scriptie over molens. Toen is het een beetje begonnen, denk ik. Heel lang hebben mijn vrouw en ik in Gouda gewoond, in een korenmolen. Dat is nog veel meer werk dan een windmolen, want daar moet je het graan checken, het graan in zakken doen, het aan de boer verkopen, aan de bakker doorsluizen en ga zo maar door. Na Gouda zijn we naar Haarlem verhuisd, maar na een tijdje begon het weer te kriebelen. Toen konden we bij deze molen solliciteren – solliciteren ja, je moet ervaring hebben met het werken met een molen – en we hadden het geluk dat wij werden uitgekozen. Ondanks dat we gewoon huur



Bij de molen is het absoluut niet stil.

betalen, blijft de molen van Recreatieschap Het Twiske en bepalen zij wie er in de woning komt.”

Donderdag
 „Ik doe van alles. Een dag op de



Marcel Koop

Leeftijd: 54
 Woonplaats: Landsmeer
 Echtgenoot: vrouw Marijke
 Kinderen: ja
 Beroep: Onderhoudt de Twiskemolen in Landsmeer en de grond er omheen.

Beter
 de
 de
 de
 de



„Ik vind het belangrijk dat mensen die in de directe omgeving van de molen wonen, een idee hebben wat dat ding doet.”

molen is eigenlijk nooit hetzelfde. Soms heb ik bijvoorbeeld schoolklassen op bezoek. Die leid ik rond en dan vertel ik over hoe een molen werkt. Ik vind het belangrijk dat mensen die in de directe omgeving van de molen wonen, een idee hebben wat dat ding doet. Ik laat 'm bijvoorbeeld zoveel mogelijk op de wind draaien. Ik hou van wind uit het zuidwesten, die is vaak lekker hard. In de kelder staat een motor, als er te weinig wind staat, kan die het overnemen. De molen verplaatst zo'n 60 kubieke meter water per minuut, dat is een hele zeecontainers vol. Hij pompt het van de ene naar de andere kant van de dijk: van 2,40 onder NAP naar 1,50 onder NAP. Het gemaa moet draaien, want anders loopt de polder vol.”

Vrijdag
 „Morgen is het zo ver: dan is het

Nationale Molendag en openen we de molen voor publiek. Normaal laten we niemand binnen, het is toch onze woning. Voor Molendag maken we echter een uitzondering. Mensen mogen over het terrein banjeren en kunnen een kijkje in de keuken nemen. Midden in onze woonkamer zit het deel van de houten tandwielen dat ervoor zorgt dat de vijzel het water kan oppompen. Het is een prachtig concept dat al 440 jaar oud is. Natuurlijk zitten de tandwielen achter deuren, maar die zetten we morgen open zodat iedereen kan zien hoe dat nu eigenlijk werkt. Natuurlijk hopen we op reuring. Als we iets doen, willen we het goed doen.”

De Twiskemolen (Het Luidendijkje 3, Landsmeer) is morgen tijdens Nationale Molendag van 8.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.